

Θα με δεις
στην Κύπρο την

 ΑΝΟΙΞΗ

και το

 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

όταν σταματώ εδώ
να ξεκουραστώ πριν
συνεχίσω το ταξίδι μου.
Κάποιοι από εμάς μένουν
εδώ την άνοιξη και
φωλιάζουν οπότεν θα
τους δεις και το

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Είμαι ο
Μελισσοφάγος
Χρωμάτισέ με!



Βρες με στον οδηγό
'Τι πουλί είναι αυτό,'
για να δεις πόσο
πολύχρωμο πουλί είμαι!

Το επιστημονικό μου όνομα είναι *Merops apiaster*

Έχω μήκος 25-29 εκατοστά και το άνοιγμα
των φτερούγων μου είναι 36-40 εκατοστά.

Αυτό που βλέπεις εδώ είναι το **πραγματικό μου μέγεθος!**

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Το φθινόπωρο όταν οι μέρες μικραίνουν, η θερμοκρασία πέφτει και τα φύλλα των δέντρων αλλάζουν χρώμα, τα μεταναστευτικά πουλιά ξέρουν ότι είναι καιρός να επιστρέψουν στις περιοχές που θα περάσουν τον χειμώνα. Αυτό όμως χρειάζεται την απαραίτητη προετοιμασία: πρέπει να έχουν ήδη φάει αρκετά και να έχουν παχύνει. Μόνο έτσι θα έχουν την απαραίτητη ενέργεια για το ταξίδι τους.

Κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση εκτιμάται ότι περνούν από την Κύπρο 150 εκατομμύρια πουλιά! Γιατί τόσα περισσότερα από την άνοιξη;

- Ταξιδεύουν και τα μικρά που γεννήθηκαν το καλοκαίρι.
- Κάποια είδη ακολουθούν διαφορετική διαδρομή την άνοιξη από το φθινόπωρο.

Κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση κάνουν στάση στην Κύπρο πολλά πουλιά όπως η Τζιήκλα, ο Κούκος και το Αμπελοπούλλι. Για πολλά Αμπελοπούλλια το ταξίδι τους φτάνει σε ξαφνικό τέλος στο νησί μας, αφού είναι ο κύριος στόχος των παγιδευτών. Οι παγιδευτές βάζουν παράνομα δίχτυα και ξόβεργα για να παγιδεύσουν πουλιά και να τα πουλήσουν προς κατανάλωση. Ως αποτέλεσμα κάθε χρόνο θανατώνονται εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά. Επηρεάζονται τουλάχιστον 155 διαφορετικά είδη πουλιών, αφού στα δίχτυα και ξόβεργα μπορεί να παγιδευτεί σχεδόν οτιδήποτε. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ο Μελισσοφάγος.

Ήξερες ότι...



Την άνοιξη μεταναστεύω προς τη νότια Ευρώπη όπου φωλιάζω και το φθινόπωρο προς τη νότια Αφρική όπου περνώ τον χειμώνα.



Ξέρεις με τι τρέφομαι; Σκέψου λίγο το όνομά μου. Ναι, μου αρέσουν οι μέλισσες αλλά και άλλα έντομα, όπως σφήκες.



Έχω ένα κόλπο: προτού φάω έντομα με κεντρί, το αφαιρώ χτυπώντας ή τρίβοντας το έντομο πάνω σε ένα κλαδί.



Όπως η Αλκυόνη και τα Αθρωποπούλλια, κάνω μπαλίτσα τα κομμάτια του φαγητού μου που δεν μπορώ να χωνέψω και τα αποβάλλω από το στόμα.



Πριν πολλά χρόνια, ήμουν θηρεύσιμο είδος, δηλαδή οι κυνηγοί δικαιούνταν να με κυνηγήσουν. Αυτό όμως έχει αλλάξει και τώρα είναι παράνομο να με κυνηγούν.